

Hagenpreek A Rocha, zondag 27 augustus '23

Landgoed Coelhorst, Amersfoort

Met medewerking van

Pim Kalkman – overdenking,

Elly, Kees, Jeroen, Jelle - muziketeam

Roeland, Jana en Jelle Smith – Schrijvers voor Gerechtigheid

Susanne, Gepco, Karen, Marije, Monique, Pim, SvG – Workshop gevers

A ROCHA
NEDERLAND



- **Welkom!**

- **Lied:** Met open armen – Hemelhoog 707

Kom, als je honger hebt of dorst.

Hier kun je eten, deel met ons.

Kom met je tranen en je pijn.

Hier is het goed, hier mag je zijn.

Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.

Hier ben je veilig, hier is rust.

Kom, met je wanhoop en verdriet.

Hier mag je weer een toekomst zien.

Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.

Hier word je liefdevol omarmd.

Kom maar, als niemand je verstaat.

Hier is een plek voor jouw verhaal.

Met open armen word je ontvangen.

- **Gebed**

- **Lied:** Psalmen voor nu 67 - Zing mee voor God

Heer, zegen ons

Met onverdiende liefde

En laat ons boven alles uw gezicht zien

Stralend als de zon

De wereld ziet

Dan hoe u met ons omgaat

En dat de weg die u, Heer, met ons op gaat

Ons weer uitzicht biedt

Laat de volken voor u zingen
U danken, want
U bent goed
Laat de volken u bedanken
Want u bent goed
Grote God!

Jij, wereld, juich:
God neemt het recht in handen
Regeert als koning over alle landen
Neemt je bij de hand
Laat de volken voor u zingen
U danken, want
U bent goed

- **Hagenpreek:** Over(de mieren)Hoop
- **Tekstgedeelte:** Spreuken 6: 6-11 uit NBV21
 - ⁶ Ga naar de mieren, luiaard,
kijk hoe ze werken en word wijs.
 - ⁷ Hoewel er onder hen geen leider is,
geen aanvoerder, geen koning,
 - ⁸ halen ze in de zomer voedsel binnen,
leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan.
 - ⁹ Hoe lang nog, luiaard, blijf je slapen,
wanneer kom je uit bed?
 - ¹⁰ Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten,
een ogenblik nog blijven liggen?
 - ¹¹ Armoede zal je overvallen als een struikrover,
gebrek je neerslaan als een bandiet.
- **Lied:** Tranen voor de schepping, Micha Zondag 2019
U bent schepper van de aarde, Het water en de lucht.
Maar ze raken in verval; Ja, de mens maakt zoveel stuk.
U huilt om heel Uw schepping, en wij huilen met U mee;
Heer, ontferm U over ons.

De bergen en rivieren,
De zeeën en ons land: Verbonden met elkaar
en gedragen door Uw hand.
U roept ons om te zorgen voor Uw schepping en elkaar;
Heer, ontferm U over ons.

De toekomst is verzekerd: U maakt alles nieuw!
De hemel en de aarde; Zoals U dat heeft gewild.
U werkt door onze handen; Wij bouwen met U mee.
Eens wordt alles weer als nieuw...
Ja, U maakt alle dingen nieuw...

- **Intro & workshops** (ook als verwerking van thema OverHoop)
 - Geschikt - Bloemen van Suus (max. 10 deelnemers)
 - Schilderen - Monique Kalkman (max. 10 deelnemers)
 - Kom je in actie ?!?! - Gepco van Ek (max. 20 deelnemers)
 - Stiltewandeling - Pim Kalkman (geen max)
 - Scheppingsliederen & achtergrond - Schrijvers v.G (geen max)
 - Hoe kom je van goede hoop naar 1ste stap - Karen Vonk (geen max)
 - Kinderworkshop - Marije Roeleveld
- **Inspiratie delen**
- **Lijn van hoop & gebeden bij lijn van hoop**
 Schrijf een concrete stap op om anders te gaan kijken naar de schepping en/of daar iets voor/mee te gaan doen en hang het briefje op aan de lijn van hoop.

Muziekteam speelt op achtergrond - Toon uw heerlijkheid– Opw. 505

Vader van de schepping
 volvoer uw eeuwige plan
 Maak ons een generatie
 die overwinnen kan
 Heer laat uw koninkrijk komen
 waar heel de schepping op wacht
 En laat uw zalfolie stromen
 Heer openbaar ons uw kracht

Refrein

Toon uw heerlijkheid in dit huis
 tot een zegenend licht voor de volken
 Neem ons lied als reukoffer aan
 nu wij hier voor u aangezicht staan

Koning van de aarde
 maak ons een licht in de nacht
 En laat de wereld ervaren
 de kerk is vol van uw kracht
 Heer raak ons aan en vorm ons
 maak ons sterk en bereid,
 Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn
 dan zijn wij klaar voor de strijd

Refrein

Bouw uw koninkrijk
 Kom in majesteit
 Maak de aarde vol
 Van Jezus' heerlijkheid

Refrein

- **Lied:** Een nieuwe dag begint - Schrijvers voor Gerechtigheid
De aarde draait, de zon komt op. Een nieuwe dag begint.
De hemel kleurt, een vogel zingt. Een nieuwe dag begint.
Heer, U geeft uw zegen, U geeft ons nieuwe kracht
om te leven voor uw wereld, deze dag.

God van leven, U bent bij ons!
Heel de aarde is uw heiligdom.
Het werk dat U begonnen bent, laat U nooit meer los.
Heer, hier zijn wij, werk in ons.

De regen valt, het water stroomt. Een nieuwe dag begint.
De bloesem bloeit, het leven wint. Een nieuwe dag begint.
Heer, U geeft uw zegen, U geeft ons nieuwe kracht
om te leven voor uw wereld, deze dag.

God van leven, U bent bij ons!
Heel de aarde is uw heiligdom.
Het werk dat U begonnen bent, laat U nooit meer los.
Heer, hier zijn wij, werk in ons.

Onze handen zijn geopend,
vul ze met uw zegen,
uw zegen voor de wereld,
en alles komt tot leven.
Onze handen zijn geopend,
vul ze met uw zegen,
uw zegen voor de wereld,
en alles komt tot leven.

God van leven, U bent bij ons!
Heel de aarde is uw heiligdom.
Het werk dat U begonnen bent, laat U nooit meer los.
Heer, hier zijn wij, werk in ons.

Tekst en muziek: Freek van der Brugge, Michiel van Heusden, Roeland Smith

- **Collecte** voor A Rocha
Scan QR code of ga naar
<https://useplink.com/payment/C2PGO0RJ5jkY6PguQ2PH/>
& *(luister)lied tijdens collecte:*
- **Lied: Breng ons in evenwicht** - Schrijvers voor
Gerechtigheid
Heer, U bracht de aarde in balans,
ieder schepsel heeft een aandeel in die dans.
De planeten draaien in uw plannen mee.
Elke korrel zand is deel van uw idee.



Deel van uw idee is ook de mens
en U deelt met ons uw grote scheppingswens:
laat de aarde bloeien, geef haar rust en lucht.
Wat je nodig hebt, geeft zij je weer terug.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Heer, wij nemen meer dan U ons geeft
en de aarde wordt een plek waar niets meer leeft.
Zoveel schoonheid is verdwenen voor altijd.
Alle samenhang die U bedacht raakt kwijt.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Het lijden groeit, de wanhoop wint terrein.
Christus, houd ons vast.
Laat in ons uw liefde sterker zijn.
Christus, houd ons vast,
Christus, houd ons vast.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Tekst: Roeland Smith
Muziek: Adrian Roest
Muziekbewerking: Mirte Smith, Roeland Smith

- **Franciscaanse zegenbede** (*samen te lezen*):
God, zegen ons met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden
en oppervlakkige relaties.
Zodat er diepgang mag zijn in onze harten.

God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid,
onderdrukking en de uitbuiting van mensen.
Zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede.

God, zegen ons met tranen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog.

Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

Om pijn in vreugde te veranderen.

En God, zegen ons met voldoende dwaasheid

om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld.

Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door Zijn Geest. Amen.

Wie zijn wij en wat doen wij?

A Rocha Amersfoort is een lokale groep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. Vanuit ons geloof zetten we ons in voor de schepping. Dat doen we graag zo aanstekelijk mogelijk: iedereen kan met ons de natuur ontdekken en beschermen. Welkom bij (één) van onze activiteiten!

Bijvoorbeeld bij onze natuurwerkdagen op landgoed Coelhorst of in de Eempolder.

Activiteitenagenda:

- 16 september - World Cleanup Day
- 4 november '23 - Natuurwerkdag Coelhorst
- 9 december '23 - Excursie in de Arkemheen Polder (Nijkerk)
- 5 januari '24 - Natuurwerkdag (locatie wordt nog bekendgemaakt)
- 10 februari '24 - Natuurwerkdag (locatie wordt nog bekendgemaakt)

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief van A Rocha Nederland e/o A Rocha Amersfoort: <https://www.arocha.nl/nl/a-rochaamersfoort/contact/>

A ROCHA
NEDERLAND

