

## **KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN**

Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping klaagt, de aarde huilt -  
akkers en weiden: straks woestijnen,  
het voedsel schaars, de grond vervuild.

Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping kreunt, de aarde vraagt:  
gun ons de tijd nog te vermijden  
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping schreeuwt, de aarde zucht -  
hoe konden wij zo bruuw ontwijden  
uw werk: het land, de zee, de lucht?

Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping roept, de aarde smeekt -  
dit is toch niet het eind der tijden,  
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping bidt, de aarde hoopt  
op U, op ons – een jaargetijde  
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

tekst: André F. Troost

melodie: gezang 488a *Liedboek voor de Kerken*  
of gezang 310 *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*